

CHÖONG 10

NHŨNG PHÉP LẠ VÀ ẨN DỤ



Một lần khác...

Mấy
ngày qua tôi chẳng
ăn gì cả.

Nếu không tập ăn
chuột và gián anh sẽ
chết. Đó là cách duy
nhất để sống.

Tôi nghĩ mình
sẽ chết trước. Một
năm trước tôi là người
giàu có, được mọi người
tôn trọng. Bây giờ,
hãy nhìn đi.

Anh không đáng
được tôn trọng nữa, anh
chỉ là một người cùi bị
xua đuổi.



Lúc đầu, tôi có
hy vọng một ngày nào
đó sẽ lành và trở về nhà
với vợ con. Nhưng đã ở đây
mười năm, tôi chưa thấy ai
hết bệnh trở về hòa nhập
với xã hội.



Lúc đầu, vợ tôi đưa các con tới thăm đứng xa xa nói chuyện, rồi bắt đầu ít dần. Nay giờ con tôi đã lớn. Chúng không còn nhận ra tôi nữa. Chết còn sướng hơn.



Đừng tủi thân
nữa. Không ai quan tâm,
Chúa cũng không. Chúng
ta cùng đi ăn mày.



Hôm nay,
hãy ra đường lớn, chúng
ta không thể chờ chút
lòng thương hại.

Chúng ta cùng đi, an
toàn hơn. Tôi thấy nhiều
người đang khạc nhổ.



Tôi thấy
mấy người đang đi
trên đường!

Kìa, lại
mấy thằng
nhỏ đó.

Cút, đám cùi hủi ô uế.
Tìm chỗ khác mà chết.

Đồ giòi bọ bẩn
thủi, Chúa trừng
phạt các ông.

Chạy!
Chạy!



Ô-uế! O uế,
chúng tôi ô uế.

Họ bị
cùi, đừng để họ
lại gần kéo em
bị lây đó.



Xin thương
xót, xin chữa cho
chúng tôi một ít?

Cho họ
cái gì để họ
đi đi.

Lui ra, các
ông ô-uế!



Lui lại, chúng
tôi sẽ để dưới đất.

Này,
đừng lại gần,
để tôi đi đâ.

Bánh!

Phân cho tôi!

Đồ ăn!

Đừng có
lấy hết!



Đồ heo!

Của tao!

Chúa ôi!

Bánh!
Bánh!



Một đám người
đang đi đêng lăm.

Họ đêng
lăm, chúng ta
phải cẩn thận.

Toàn là
đàn ông.



Đó là Giê-xu
người Na-xa-rét. Trước
khi bị bệnh, tôi đã từng
gặp Ngài. Ngài chữa cho
mọi người.

Ngài tuyên
bố đến từ Đức Chúa
Trời. Ngài nói Ngài với
Cha là một. Tôi đã từng
thấy Ngài chữa lành cho
người mù và người bại
liệt.



*Thưa Thầy,
họ bị cùi.*

Đừng
cho họ đến
gần.

Giê-xu! cứu
chúng tôi!



Các
ông muốn Ta
làm gì?

Xin
thương xót và chữa
lành chúng tôi.

Nếu muốn,
Ngài có thể khiến
chúng tôi sạch.



*Đừng
đụng vào tôi.*

*Được rồi, hãy lên
đền thờ tò mìn cho thầy
tế lễ. ông ấy sẽ thấy các ông
đã sạch và cho phép
trở về với gia đình.*



LU-CA 17:11-14



Giê-xu nói,
chúng ta được
lành.



Tôi cảm thấy
khá hơn.





Da tôi
đã lành!

Giê-xu làm đó,
chúng ta lành rồi!

Anh không
còn xấu xí nữa!

Tôi phải tìm
vợ tôi!

Phước cho Ngài, Con
Đức Chúa Trời, vua Y-sơ-ra-ên.
Ngài đã ban lại cho tôi sự sống.
Chúa nhân từ và độ lượng.

Chẳng phải 10 người được
sạch ư? Chỉ một người trở lại cảm ơn.
Anh ta không phải người Do-thái, một
người Sa-ma-ri.

LU-CA 17:14-19

Người kia hỏi Chúa có nhiều người được nhận sự sống đời đời không. Chúa Giê-xu đáp:

Sự sống đời đời

Ta bảo cho anh
biết đường đến nơi
sự sống khó đi và hẹp,
ít người tìm được. Còn
đường đến sự chết thì
rộng rãi, nhiều người
đi đến nơi đoán
phạt đời đời.



Hãy cố gắng vào cửa hẹp, vì nhiều người muốn tìm sự sống đời đời nhưng sẽ thất bại. Trong ngày phán xét, nhiều kẻ sẽ nói với Chúa, rằng “Lạy Chúa, chấn chấn con thuộc về Ngài, Con là người ngoan đạo. Con kiêng ăn và cầu nguyện. Con dâng tiền cho giáo hội. Con nhân danh Chúa nói tiên tri và đuổi quỷ.”



Nhưng Ta sẽ phán cùng họ rằng, “Ta không biết các ngươi, lui ra khỏi Ta rồi bị đày trong lửa chẳng tắt ở nơi chỉ có khóc lóc và nghiến răng.



Đó là nơi mà linh hồn không bao giờ chết và lửa không bao giờ tắt. Khói lửa khổ đau của họ cứ nghi ngút mãi.

MA-THI-Ô 7:13-14; 22-23; KHẢI HUYỀN 14:11

Chúa Giê-xu kể câu chuyện khác:



Một người giàu kia hàng ngày mặc toàn đồ sang, ăn cao lương mỹ vị. Ông ta rất trung thực và công bằng, không phải là người gian ác nhưng ông chỉ nghĩ cho riêng mình.

Ông ta tích luỹ nhiều tiền của càng ngày càng giàu.

Đem mấy mẩu thừa trong
đĩa cho tên ăn mà y ngoài cổng.
Ta là người có lòng thương
người và rộng lượng.



Dạ, con chắc ông
ấy rất biết ơn ông.



Chủ bảo
tôi cho ông bánh
vụn này.

Ngợi khen Chúa!

Ngài là Đấng cung cấp. Bây
nhiêu quá nhiều với tôi. Cám ơn
ông chủ giúp tôi nhé.

Ta giàu
quá rồi, ta cần nhà
kho lớn hơn để
chứa của cải.



*Kẻ ngu dại.
Đêm nay người sẽ chết
và phải tính sổ với
linh hồn người.*

Hấp!

Như đã được ấn định, loài người phải chết một lần, sau đó sẽ chịu xét đoán.

LU-CA 16:19-22; HÊ-BƠ-RƠ 9:27

Trong lúc tiến hành tang lễ của người giàu bỏ lại của cải, người ta thấy gã ăn mày La-xa-rơ cũng chết.



La-xa-rơ,
ông già ăn mày! Chết
đêm qua. Trông ông
rất bình yên.



Xác La-xa-rơ được xe bò
đưa đến bãi rác để thiêu.
Không có đám tang,
không người than khóc.



Nhưng các thiên sứ đến rước La-xa-rơ về thiên đàng.

Tuyệt! Tôi không bao giờ nghĩ rằng chết lại vui như thế!

Chào mừng La-xa-rơ, người anh em đã về. Anh không còn bị đói và thân thể anh không còn đau đớn nữa. Xin mời, chúng tôi đã dọn bàn cho anh.

Ông ấy là
người tốt. Đôi lúc, ông ta có vẻ
như rất khó với những người ông ấy
yêu thương. Nhưng chúng ta biết, ông
ấy yêu đồng bào và luôn luôn đối
xử rất sòng phẳng.



Ông đã ra đi để nhận phần
thưởng của mình. Nguyên linh
hồn ông được yên nghỉ đời đời.



Người giàu được chôn
trong một ngôi mộ tuyệt
đẹp, những kẻ ham tiền
đến để biết ông đã di
chúc cho mình bao nhiêu.

Nhưng khi người giàu
chết, ông ta thấy
mình bị ném vào
hố sâu không đáy.



LU-CA 16:22



Chúa ôi, cứu tôi! Có ai
cứu tôi! Tôi đang ở trong
lửa!

Cha Ap-ra-ham ơi, thương xót tôi. Tôi thấy La-xa-rơ đang kia. Bảo ông ấy nhúng ngón tay vào nước và nhỏ vào lưỡi tôi, vì tôi đang bị đốt trong hồ lửa này.

Này con, nếu được ta sẽ giúp con, nhưng có một vực sâu giữa chúng ta, dưới là hồ lửa. Không ai có thể đến giúp con hoặc con có thể qua đây. về nhà cha tôi, làm chứng cho năm em tôi để chúng sẽ không bị vào nơi khủng khiếp này.

Vậy bảo La-xa-rơ



LU-CA 16:22-31



Chúng đã có sách của Môise và các tiên tri. Chúng hãy tin lời Kinh Thánh.

Nhưng không đủ.

Nếu chúng thấy phép lạ sống lại, chúng sẽ ăn năn vì tội chẳng tin của chúng nó.

Nếu chúng không tin lời Kinh Thánh, dù có thấy người chết sống lại chúng cũng chẳng tin. Với con quái trẽ rồi. Chúng phải tự quyết định. Ta chẳng thể làm gì cả.



Chào mấy
anh! Mấy anh
thích gì? Tình em
rẻ lắm.

Thưa Thầy,
đừng để ý đến cô ta.
Quá trễ cho những kẻ
như cô ấy.

Kinh Thánh chép, “
Ngươi chớ phạm tội tà dâm.”



Này, tôi rất
ngoan đạo. Tôi
tin có Chúa
Trời.

Ma quỷ đã lừa
dối con. Cuối cùng, chỗ
của con là hỏa lửa.



Bạn ông nói đã quá
trễ cho tôi. Tôi đã bị đuổi
ra đường từ lúc còn bé.

Với Chúa không bao giờ
trễ. Nếu con hối hận tội lỗi và đến
với Ngài, Ngài sẽ tha thứ tội lỗi của
con và phục hồi linh hồn con.



Linh hồn tôi thuộc
về ma quỷ, nhưng tôi sẽ
dâng nó cho chúa nếu
ngài m. u. ố. n.

Aiiii!



Nó đầy các
quỷ!

Tránh ra!

XUẤT Ê-DÍP-TÔ KÝ 20:14; LU-CA 8:2;
I GIĂNG 1:9



Éeeeeee.

*Sa-tan, ra
khỏi người
này!*



Ta lệnh cho
ngươi ra và không
được trở lại.

Lúc Chúa Giê-xu ra lệnh, bảy
quỉ ra khỏi người đàn bà.



Chúng
đã đi rồi!

Ông là
ai?

Ta là
Giê-xu.



Con phải
thôi phạm tội
và thờ phượng
Chúa hoặc ma
quỷ sẽ rủ các quỷ
dữ hơn chúng trở
lại hại con.

Con muốn
phụng sự Chúa. Con
xin theo Thầy học
hỏi.

Chuyện gì
đã xảy ra cho
cô ấy?



Thưa Thầy, tôi thấy
hết, thật tuyệt vời. Mấy ông lãnh
đạo tôn giáo của chúng tôi, ban ngày
làm bộ không thèm nhìn Ma-
ry Ma-đơ-len,
nhưng ban đêm mò
đến kiếm cô ấy. Thầy
đã ban cho cô ấy sự
sống mới.

Chúng tôi
sẽ đi theo anh.

Xin mời thầy và
các môn đệ đến nhà
tôi dùng bữa nhé?



Giê-xu, làm
sao một người có thể
sống trung thực và trong
sạch giữa xã hội thối nát
này? Nếu không phạm
luật chút chút, chúng
tôi sẽ chết đói.

Đừng cực khổ
vì những điều hư nát, nhưng
vì những điều có giá trị vĩnh cửu.
Chớ lo về sự giàu có của mình,
hãy làm sao để là nguồn phước
hạnh cho người khác.



Sự sống quý
hơn đồ ăn và quần áo.
Chúa đã mặc đẹp cho
hoa huệ ngoài đồng, thì
Ngài cũng ban áo cho
anh em.

Sẽ đến lúc, mọi
người sẽ bị phán xét trước
ngôi đức chúa trời và phải tính
số mọi hành động trong thân
thể, dù tốt hay xấu.



Đừng làm như các lãnh
đạo tôn giáo, họ giảng thì hay
nhưng làm thì khác. Họ như bát đĩa
rửa sạch bên ngoài, bên trong
dơ bẩn.

Nếu sự công
bình của anh em
không hơn họ, anh
em sẽ không được
vào nước trời.

TRUYỀN ĐẠO 12:14; MA-THI-Ơ 23:25,
6:19-21, 28-30, 12:36; LU-CÀ15:1-3



Vậy còn ông
chấp nhận ngồi ăn
chung với lũ phạm tội? Tôi
thấy Ma-ry Ma-đơ-len ở
đây với mấy tên tội phạm
này. Sao ông tuyên bố sự
công bình mà ăn uống
với những kẻ này?

Ta sẽ kể câu
chuyện về tấm lòng
của Chúa.





Cha ơi, nếu
cha chia tài sản cho
con, con sẽ lên thành
phố tìm cơ hội.

Nó đòi được
nhận phần thừa kế
của mình.

Con ơi, của cha là của con.
Cha không còn sống bao lâu nữa, anh
em con sẽ thừa hưởng tất cả. Cả đời các
con sẽ sống yên ổn. Nhà ta có nhiều bò dê.
Ruộng vườn năm nào cũng bội thu. Chúng
ta có nhiều tôm tớ và nhiều...

Nhưng con muốn đi ra nhìn xem thế giới. Con không muốn ở quê làm quần quật cả đời. Trong lúc tuổi xuân con muốn được vui chơi. Bạn bè con...



Bạn bè con là lũ ngu dại. Chúng nó chỉ nghĩ đến ngựa xe, rượu chè, gái gú.

Cha thì biết gì đời? Cả đời cha
bị giam hãm trong cái ruộng già cỗi
này. Con muốn cha chia gia tài cho
con ngay. Con sẽ lên thành
phố và tự lo cuộc sống.



Chia cho nó. Không có nó
chúng ta sẽ tốt hơn. Nó chẳng
giữ được bao lâu đâu.



Người cha
chia cho con út phần tài
sản của nó. Nó vượt biển
đến các thành phố lớn nơi
mà nó rất thích.

Nào, như vậy mới
đáng sống chứ. Chẳng ai
bảo ta phải làm gì.

LU-CA 15:11-13

Người con út...



Ô,
mọi người và nhà
cửa ở đây đẹp hơn ta
tưởng nhiều. Chỉ ở đây
mới có như vậy.

Ta phải thuê
một căn hộ thật
đẹp.



Được,
đẹp lắm tôi
sẽ thuê.

Nếu
anh cần gì cứ bảo,
chúng tôi phục vụ cả
ngày đêm.



Còn đòi hỏi
gì hơn nữa chứ. Ngày
mai mình sẽ ra phố gặp
mọi người.

LU-CA 15:13



Này, một anh chàng
nhà quê? Chúng ta sẽ làm gì
đây? Nếu mà cạo râu hắn cũng
đẹp trai đấy.

Ê, nếu bạn muốn
làm cái gì, tốt hơn là
cạo râu và sắm quần
áo mới đã.





Này Ra-ca,
trong bộ cánh
mới này trông
mày cũng không
tệ đấy.



Vui mừng mời
bạn ăn tối với bọn tớ.

Cạo râu, hớt
tóc trông đẹp
trai đấy chứ.



Một ly chúc
mừng bạn mới của
chúng ta. Mong cho bạn
luôn luôn sung sướng
và hạnh phúc.

... và
tình yêu.



Bồi, lấy
rượu cho các
bạn tôi.

LU-CA 15:13

Không thể
về phòng anh, chỉ hai
chúng ta thôi sao?





Và người thanh
niên, xa nhà, sau mấy
tháng sống xa hoa. Anh ta
có nhiều bạn bè còn tiền
bạc thì cạn dần.

Đến một ngày, khi
những khoái lạc ngu ngốc đã
đốt hết tiền bạc của anh ta—
nhưng anh ta vẫn còn nhiều
bạn và họ rất giàu có.



Anh nói là
anh không còn tiền
hả? Tôi tưởng anh giàu
lắm chứ?

Ô, sống ở đây tốn
kém quá. Tuần trước tôi bị
thua độ. Tôi nghĩ mình chắc
thắng, và hy vọng là...



Ý anh là hết
tiền rồi hả? Làm sao
mua áo cho tôi như
anh đã hứa?

Anh hy
vọng cha em sẽ cho
anh trông nom tài
sản của ông ấy.

Việc làm hả?



Ta không
thể tin mình phải chăn
lũ lợn bẩn thỉu này,
những con vật ô-uế.

Mình tưởng mình có
nhiều bạn. Bây giờ chúng
không thèm nói chuyện với mình
nữa. Nhưng ta phải tìm một
việc tốt rồi cho chúng
biết.

Ut ịt! ut ịt ịt

Sluuukk

Grunt

A man in a red robe with a gold headband and blue cuffs is shouting and pointing his fingers. He is standing in front of a stone wall with an arched doorway. A speech bubble originates from him.

Tao không
quan tâm mà y đau ốm
ra sao. Đi chăn heo. Tao
sẽ đuổi mà y và thuê đứa
khác. Đi đi!

A man in a green shirt is looking back over his shoulder, partially obscured by shadows. A speech bubble originates from him.

Dạ, xin
lỗi ông, tôi
đi liền a.



Việc này cũng
chẳng đủ cho mình ăn
no. Chắc mấy thằng mình
gọi là bạn đang ăn uống
linh đình.



Mình đã làm gì đến
nỗi này. Lạnh, đói, và mệt.
Phải ăn cám heo. Tôi tớ của cha
mình ăn không hết. Nếu mình có thể.
. . . nhưng mà không, mình không thể
trở về. Mọi người sẽ khinh bỉ
mình.



Mình ngu dại quá.
Nếu mình trở về và xin cha
cho làm công thì sao? Mình đã
bán hết phần ruộng đất mình rồi.
Nếu họ nhận, mình có thể là
người làm công.



Tôi
về nhà.

Thằng ngốc!
mày không có tiền.
mày sẽ phải cuốc bộ
cả ngàn cây số.



Sau nhiều
tuần đi bộ, anh
ta gần về đến
nhà.

Gần tới nhà rồi.
Mình không có quyền được
ban ơn. Mình sẽ nói, “Cha ơi, con đã
phạm tội không đáng được gọi là con
của cha. Hãy xem con như kẻ
làm thuê cho cha vậy.”



Cháu có thấy
người đang đi kia không?
Ta nhìn không rõ như trước,
nhưng trông nó giống con ta
đi lạc đã lâu.

Đúng rồi,
trông già và gầy
hơn nhưng tôi tin nó
là con ông chủ.



*Con
oi!*



Con ta! Con ta!
Con đã về!

Chá ơi,
con phạm tội với
cha...



Con không
xứng đáng được gọi
là con của cha.



Cả nhà
nghĩ rằng
con đã chết,
bây giờ con
như được sống
lại. Con phải
đi tắm rửa
ngay.



Con không thể về nhà
như thế này. Tôi tớ sẽ đem áo đẹp
và giày mới cho con. Nhẫn của con mất
rồi à. Đúng rồi, con phải có nhẫn. Con
ta đã mất nay lại thấy.



Giết bò, dọn cỗ, mời
khách, chúng ta sẽ vui vẻ
vì hôm nay là ngày vui
mừng.



Tôi rất mừng khi mọi
người đến chung vui với tôi
trong dịp đặc biệt này. Con tôi vẫn
còn yếu vì thử thách của nó. Nhưng
nếu được ăn đầy đủ nó sẽ mau
khoẻ mạnh. Hôm nay là ngày
vui nhất của tôi.



Người anh đi vắng mấy ngày. Lúc trở về, anh ta thấy cả nhà đang ăn tiệc.

Ta nghe có tiếng múa hát gì thế?

Ta không tham gia vào sự ngu ngốc này. Nó đã sống sa đoạ và nhục nhã.

Em của ông đã về nhà trong một hình hài tiêu tuy. Đau ốm và rách rưới. Cha của ông rất vui mừng vì nó đã trở về nhà. Vào nhanh lên.

Kẻ tôi tớ kể cho người cha biết những gì con ông đã nói, ông ra ngoài nói chuyện với con cả.



Cha tìm nó từ lâu,
cha tưởng đã mất nó luôn rồi, cha
hết muốn tìm không ngờ nó lại về.
Con có thể tin một phước hạnh như
thế không? Chúa tốt quá!

Con không
thể tin cha lại vui
mừng với kẻ phạm tội
như vậy. Con không
muốn dự.



Một câu chuyện
đáng thương, nhưng ý ông cho
rằng chúng tôi giống như người
anh phải không?

Ai có tai để
nghe, hãy nghe.

LU-CA 15:23-32



Người này
rất nguy hiểm. Mọi
người đều thương
mến hắn.

Hắn cho
họ hy vọng.

Có lẽ là lời ẩn dụ.

Nào, chúng ta quay lại Ga-li-lê
nghỉ ngơi. Chẳng bao lâu người ta sẽ bắt Ta vào
tù. Họ sẽ sỉ vả rồi đóng đinh Ta. Nhưng ngày thứ
ba Ta sẽ từ kẻ chết sống lại.

“Người chết sống
lại” Ý Thầy muốn nói
gì thế?

Tôi nghĩ
không ra.



Đúng, nhưng là hy vọng
giả tạo. Ai lại hứa sự sống đời đời
cho kẻ phạm tội? Hắn phải chết. Triệu
tập mọi người, tối nay chúng ta sẽ họp ở
Tnhhuelaà T thhaây, y gteă p lăm! Ma-tha
lneň ačan' t.ōi tìm Thầy. La-xa-rơ, anh cô ấy
đau nặng gần chết. Anh ấy là bạn thân của
Thầy. Nhanh lên, Thầy có thể đến kịp trước
khi anh ấy chết. Chúng con biết
Thầy có thể cứu anh ấy.



Nhắn với Ma-ry và Ma-tha rằng
Ta sẽ đến. Bảo họ bình đó không đến nỗi
chết, nhưng để làm vinh hiển Danh Chúa.

La-xa-rơ
hấp hối à?
nhanh lên
nào!

Hai ngày sau.



Thưa Thầy, sau hai ngày chúng ta mới biết La-xa-rơ hấp hối, rồi mất thêm hai ngày đi đến đó. Chúng ta có nên đi không?

Mai chúng ta
sẽ đi. Các anh sẽ
thấy sự vinh hiển
của Chúa.



Thưa Thầy, mất
hơn bốn ngày. Liệu
chúng ta có đến kịp để
cứu anh ấy?

La-xa-rơ đã
chết. Ta vui mừng
vì ích lợi của anh em
mà Ta không ở đó.
Anh em sẽ được thấy
sự vinh hiển của
Chúa và tin.

*Chết?
La-xa-rơ đã
chết à?*

MA-THI-O 20:17-20; GIĂNG 11:1-15



Chúa
Giê-xu
và các môn đệ
ở ngoài cổng.

Bảo họ chờ tôi ở đó. Họ
sẽ bị nguy hiểm khi có mặt người pha-
ri-si và các thầy tế lễ. chúng đang
tìm cách giết thầy.

Huhuhuhu!

*Tội nghiệp
La-xa-ro!*

AAAAAHHHHHHHHHH!!

Chúa ơi, nếu Thầy ở đây, anh con
đã chẳng chết. Tuy vậy Thầy có thể
xin điều Thầy muốn và Chúa sẽ làm
thành việc đó cho Thầy.



Anh con sẽ từ
người chết sống lại.

Con biết, anh ấy
sẽ sống lại trong
ngày tận thế.



Ta là sự sống
và là sự sống lại,

ai tin Ta dù đã chết
cũng sẽ sống lại. Ai còn
sống mà tin Ta sẽ chẳng
chết đâu. Con có tin
không?

A close-up illustration of a woman's face, wearing a blue headscarf and a blue dress. She has dark hair and is looking upwards with a serious expression. In the background, a man's hands are visible, one holding a small object. A speech bubble originates from her mouth.

Vâng, lạy
Chúa. Con tin
Thầy là Đấng Mê-si,
Con Đức Chúa Trời,
như lời tiên tri đã
đến thế gian.

Sau lúc Ma-tha thưa với Chúa Giê-xu, cô bảo tôi tớ gọi Ma-ry đến.

Cô
ấy ra khóc
ngoài mộ
rồi.

Hu!
Huuuuu!

GIĂNG 11:17-31



Lạy Chúa,
nếu Chúa có ở
đây, anh con đã
không chết.

Con để
anh ấy nằm ở đâu?



Chúng
con nhớ anh
ấy quá.



Chúa Giê-xu thương La-xa-rơ quá!

Người khiến kẻ mù sáng mắt không biết có cứu bạn mình khỏi chết không?



Lăn tảng
đá ra.

Ta có bảo rằng nếu
con tin Ta con sẽ thấy sự vinh
hiển của Chúa không? Hãy
lăn đá ra.

Chúa ơi, anh ấy
chết bốn ngày giờ
đã bốc mùi rồi.

Lạy Cha, Cám ơn Ngài
đã nhậm lời Con. Con không cầu
nguyễn vì danh của Con, vì Con biết rằng
Cha luôn nghe Con, mà Con cầu nguyện
cho những người sẽ tin rằng Cha đã sai
Con. Nguyễn Cha được vinh hiển.



GIĂNG 11:32-42



La-xa-ro, bước ra.

Lần này
thì hắn đã đi
quá xa đấy.

Phải rồi,
hắn đang làm
cho mình ra
ngu dại.



Sao vậy, xác
hắn đã thối rữa.

Khi mọi người biết
hắn là kẻ lừa đảo, quá dễ
cho chúng ta bắt hắn và
xử tội chết.



Gì thế?
Không thể tin
nổi!

Không
thể
được!



*Ngợi
khen Chúa!*

Hô! Hô!



*Ma-ry,
Thầy đã làm
được rồi!*

*Anh còn
sống, sau bốn
ngày, anh
còn sống.*

La-xa-rô chết
đã bốn ngày,
bước ra khỏi
mộ, tay chân
còn bó trong
vải niêm.

Cởi cho
anh và để anh
Ấy đi!

Ngoài Chúa,
ai có thể làm được
như vậy?





Cái gì mà
Ồn ào thế? Cởi giúp
tôi vải liệm này.

Anh
bị chết đã
bốn ngày.

Thưa Thầy,
rất vui được gặp
Thầy. Con tưởng
là Thầy bận không
thể trở lại đây?

La-xa-ro,
chúng em nhớ
anh quá !

Anh đói quá,
mời mấy kẻ khóc
mướn về đi để anh
ăn cơm.

Phước
thay Chúa là Đức
Chúa Trời của
chúng tôi.



Ông có tin được những gì mới vừa thấy không? Không cách gì có thể làm giả được. Tôi thấy La-xa-rơ ngay trước khi bị chôn. Hắn đã chết như chiên con Lễ Vượt Qua năm ngoái.

Khi Giê-ru-sa-lem biết việc này, người ta sẽ tôn hắn làm vua. Phải làm cái gì đó.

Chúng ta phải báo cho các thầy dạy luật và thầy Phara-si ngay.



Hôm nay, Giê-xu đã làm một trò lừa khủng khiếp. Những người chứng kiến đều tưởng hắn đã làm cho người chết sống lại.

Hắn làm cái gì không thành vấn đề. Nếu không thôi, hắn sẽ lấy lòng tất cả mọi người.

Nếu xảy ra bạo loạn, người La-mã sẽ tước bỏ quyền hành của chúng ta. Họ muốn chúng ta duy trì sự yên ổn.

GIĂNG 11:44-48



Nhưng Giê-xu
không bao giờ bạo động hoặc
nói nghịch lại Rô-ma.

Lời của hắn là bạo động!
Hắn công khai gọi chúng ta là giả
hình. Mọi người cười vào mũi chúng
ta. Chúng giêu cợt công khai.



Hắn phải
bị khử. Hắn sẽ
không thể tự làm
cho mình sống lại
được.

Phải nhanh lên,
trước khi hắn có
thể phá hoại sự tôn
trọng đạo giáo của
chúng ta.

Trước khi
người Rô-
ma chống lại
chúng ta.

Chúng đã chối Ta còn tìm cách giết Ta. Chúng không hiểu là Ta đến như là sự cứu rỗi của chúng. Ta bảo với anh em rằng sau khi Ta đi, Rô-ma sẽ huỷ phá đền thờ mà mọi người rất tôn trọng. Không hòn đá còn nào nằm trên hòn đá nào. Đừng kinh ngạc khi thấy những điều đó, vì sẽ có chiến tranh dịch bệnh, đói kém, và mọi thứ tai họa, nhưng sự cuối cùng vẫn chưa đến.





Sẽ đến lúc, những người yêu mến Ta phải bị bắt vào tù. Vì yêu Ta, các con sẽ bị mọi dân ghét bỏ. Mấy người sẽ chết vào tay họ, những người khác sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, không cho làm việc.



Đây mới chỉ là bắt đầu
sự buồn phiền. Giê-ru-sa-lem sẽ
bị ngoại bang chiếm đóng cho đến
kỳ dân ngoại được hoàn tất. Khi ai
nói với anh em rằng Ta đã trở lại, hãy
đến để gặp Ta thì đừng tin. Nhiều
người sẽ đến giả danh Ta, giả đò
nói về Ta.



Nhưng khi Ta trở lại,
Ta sẽ đến như tia chớp. Mọi
người sẽ thấy Ta. Người chết sẽ
sống lại, Ta sẽ lập vương quốc tại
thế gian. Nhưng trước khi đó sẽ
là kỳ đại nạn, khủng khiếp hơn
tất cả những gì ma thế gian
từng biết.

MA-THI-Ơ 10:22, 24; 2, 5-9, 21, 27-31; LU-CÁ 19:43-44, 21:8; GIĂNG
11:49-53; KHẢI HUYỀN 2:10

Thưa Thầy,
chị Ma-tha nhấn con
tìm Thầy. Chị ấy muốn
mời Thầy và các môn đệ
đến nhà họ. Giê-ru-sa-lem
không còn an toàn cho
Thầy. Nhiều người không
vui vì Thầy đã cứu chủ
con khỏi chết. Thầy có
đến nhà ở với chúng
con không?



Chúng
ta vui mừng
đến đó. Ta muốn
gặp họ thêm một
lần trước giờ
thử thách.



Chúa Giê-xu
và các môn đệ.

Thưa Thầy,
nhà tôi là nhà Thầy.
Xin mời Thầy vào
nghỉ ngơi.

La-xa-rơ, bạn Ta,
trông anh khoẻ hơn lần
trước. Đến nhà anh vui hơn
đến mộ của anh đấy.



Chúng tôi
đã đặt tiệc, mời
khách hết rồi.

Thưa Thầy,
Thầy là sự sống
lại và là sự sống.



Thưa Thầy,
tôi được tin chính
xác người Do-thái đã
quyết định bắt Thầy
và giết Thầy đó.

Ta đến để phó sự sống mình cho thế
gian. Ta sẽ bị bắt và bị đóng đinh, nhưng
ngày thứ ba Ta sẽ sống lại.

MA-THI-O 20:19; 26:2; GIĂNG 12:1-2; 14:6



Thầy là sự
sống lại và là sự sống,
ai tin Thầy sẽ chẳng
chết đâu.

Ma-ry, em
làm gì với cái bình
dầu thơm đó vậy?





Lạy Chúa, Ngài
là sự sống lại và là sự
sống. Dù chết, nhưng
Ngài sẽ sống lại.



Ma-ry, dầu thơm đắt
bằng cả năm tiền công, sao
cô phí thế?

Nhưng cô
ấy xúc dầu cho Thầy.
đó lấy tiền giúp
cho kẻ nghèo.

Nên bán dầu
đó lấy tiền giúp
cho kẻ nghèo.

Ma-ry lấy tóc mình
lau chân Chúa.



Để mặc cô
ấy. Cô ấy làm
việc này để liệm
xác Ta.



Chôn, Thầy
có ý gì nhỉ?

Thầy nói,
Thầy sắp bị đóng đinh.
Nhưng chắc Thầy không
định nói đóng đinh thật
đến chết.

Ta đã từng dạy
các con rằng người chăn
chiên phó sự sống cho bầy
của mình. Ta phải bị từ chối,
bị đóng đinh, rồi bị chôn,
nhưng ngày thứ ba Ta sẽ
sống lại.

MA-THI-Ơ 20:19; GIĂNG 12:3-8; 10:11



Ma-ry đang chuẩn
bị để liệm xác Ta. Giờ của Ta
đã đến, là giờ mà Ta sẽ được tôn
vinh. Nào, chúng ta phải lên Giê-
ru-sa-lem. Tại nơi đó.



A comic-style illustration showing Jesus and Peter. Jesus, on the right, has long dark hair and a beard, and is wearing a green robe. He is looking towards Peter. Peter, on the left, has short brown hair and a beard, and is wearing an orange robe. He is speaking. A speech bubble above Jesus contains the Vietnamese translation of his prophecy.

Thưa Thầy, hàng
ngàn người đang chờ thầy
vào giê-ru-sa-lem.

Ta sẽ bị chối và bị
đóng đinh, nhưng ngày
thứ ba Ta sẽ sống lại.



Hoan hô, Vua
Do – thái.

Phước cho
người đến trong
danh của Chúa.

Ngợi khen
con vua Đa-vít.



Dẹp đường cho
Vua Y-sơ-ra-ên.

Tôn vinh Chúa.

*Đâng giải cứu
đã húa.*

GIĂNG 12:12-13



Người ta gọi
hắn là vua Do-thái!

Con vua Đa-
vít, giải cứu
chúng tôi.

Họ tưởng hắn là Đấng
Mê-si, Đấng lời hứa!

Sao hắn vào đền
thờ nhỉ, hắn phải biết
mình đang bị nguy
hiểm chứ ?



Họ vẫn cứ lợi
dụng nhà Đức Chúa Trời.
Giống một cái chợ hơn là
nơi để cầu nguyện.

Con này mà làm của
lẽ thiêu thì nhất rồi, tôi
bán rẻ cho ông đấy.



Xin lỗi, nếu
ông muốn đổi rẻ
hơn thì mời sang
hàng khác. Tôi đổi
rẻ nhất đó.

MA-THI-Ó 21:11-12

Lại một lần nữa. Chúa Giê-xu xua đuổi bọn trộm cắp và phường du côn ra khỏi đền thờ.

Đuổi bọn buôn bán này ra khỏi nhà Cha Ta. Các ngươi là quân trộm cướp.



Các ngươi ở đây để làm tiền những người đến cầu nguyện. Nguyện tiền đó theo các ngươi xuống địa ngục.





Thưa Thầy, các thầy
tế lẽ và người Pha-ri-si sai người
theo dõi chúng ta. Có tin đồn họ sẽ
bắt Thầy trước Lễ Vượt Qua, chỉ
còn mấy ngày nữa.

Ông có biết, vừa mới
vào Giê-ru-sa-lem hấn liền dọn
sạch đền thờ có ý nghĩa như thế
nào không?



Ta bảo với các con
rằng, Ta phải chịu khổ trong tay
họ và bị đóng đinh, nhưng sau
ba ngày Ta sẽ sống lại.

Này, các tiên tri đã nói
rằng, “Vì lòng nhiệt thành về nhà Chúa đã
ăn nuốt tôi,” và nói người “đột nhiên vào đền
thờ” là một tuyên bố là Đấng Mê-si.

Phải ngăn chặn hắn trước
lẽ vượt qua. một học trò của hắn
là do thám của chúng ta.

Ta bảo cho các con,
sau khi Ta đi người ta sẽ bỏ
tù đánh đập các con và có mấy
người sẽ bị giết. Các con sẽ làm
chứng về tình yêu và quyền phép
của Ta. Khi người ta đưa các con ra
tòa, Ta sẽ đặt Lời Ta trong miệng
các con. Con cái sẽ làm chứng
nghịch lại cha mẹ, và cha mẹ
nghịch cùng con cái. Các con sẽ bị
ghét bỏ vì biết Ta. Nhiều tiên tri
giả sẽ dấy lên tuyên bố là đại
diện của Ta. Đức Thánh Linh
sẽ ở cùng các con.



Thưa Thầy,
dấu hiệu nào cho
biết Thầy trở lại
thế gian và ngày
tận cùng của thế
giới?



Thưa
Thầy, dấu hiệu nào
cho biết Thầy trở lại
thế gian và ngày tận
cùng của thế giới?

Khi ai bảo các con về lúc và nơi Ta trở lại
thì đừng tin họ, vì Ta sẽ trở lại như tia chớp.
Hãy trung tín cho đến cuối cùng thì các con sẽ
được cứu khỏi sự phán xét sẽ đổ lên mọi tội
nhân. Hãy tỉnh thức và các con sẽ không biết
ngày hoặc giờ Ta sẽ trở lại.



Như trong thời Nô-ê,
trước khi Ta trở lại. Người ta bận
rộn hưởng thụ cuộc sống không biết
gì cả cho đến khi nước lụt đến, cuốn
đi tất cả. Ta cũng đến thình lình
như kẻ trộm.

Hai
người đang cày
ruộng. Một người
được cất lên gấp Ta,
còn người kia ở lại
để chịu khổ.

Hai người đàn bà đang
xay bột. Một người được cất lên
một người bị bỏ lại. Hãy tỉnh thức
và sẵn sàng vì Ta sẽ trở lại trong
ngày các con không thể ngờ.



Thưa Thầy,
con phải gặp một
người trong thành
và sẽ về trễ.

Giu-đa, hãy
đi và làm những
gi con thích.



Nếu được giá,
tôi có thể giao Giê-xu
cho các ông.

Linh sē ở
cùng các con.

Phải, tôi đã ở cùng với
ông ấy ba năm, nhưng tôi mệt mỏi
lắm. Ông ta toàn nói chuyện khùng
điếc, còn tôi thì muốn xài tiền.

Giờ đã đến
để Ta được vinh hiển.
Nếu hạt giống chẳng bị
vùi dưới đất và chết đi thì
chỉ có một mình. Nhưng
nếu chịu chết nó sẽ sinh
sôi thành nhiều hạt.



MA-THI-Ơ 26:14-16; MÁC 13:5:13; LU-CÀ 17:26-37; GIĂNG 12:23-24; 2
PHI-E-RO 3:10



Giờ đây, tâm hồn Ta phiền não,
Ta nói làm sao? ‘Xin Cha cứu con khỏi giờ
nầy?’ Nhưng không, vì chính giờ nầy mà
con đã đến thế gian.



Lạy Cha, Danh Cha
được vinh hiển.



Ta đã vinh
quang rồi lại còn vinh
quang nữa!

Giống như
tiếng sấm.

Chúa nói
chuyện với Thầy!

Thiên sứ nói
chuyện với Ngài!



Tiếng này vọng xuống
không phải cho Ta, nhưng là cho
mọi người đó. Đây là lúc Sa-tan, chúa
của đời này sẽ bị thất bại. Và khi Ta bị
treo lên và chết trên cây thập tự, Ta sẽ
kéo mọi người đến cùng Ta.

Chúng tôi biết
các đấng tiên tri nói
Đấng Mê-si sẽ sống đời
đời, còn Thầy bảo rằng
Thầy sẽ không chết, vậy
ai là Đấng Mê-si?





Nếu ai
chối Ta và lời của Ta
tức là chối Chúa. Ta là
ánh sáng của thế giới.
Nếu ai tin Ta chẳng
sống trong sự tối tăm
nhưng có sự sống đời
đời.

GIĂNG 12:27-36



<https://goodandevilbook.com/>